

VERZOAMELSTEE

Goeiedag,

Met veel plezier kijk ik terug op de inloopochtenden en themabijeenkomsten van 'de Verzoamelstee'. Ik vond het mooi dat u er was en dat u mij steunde toen het niet zo lekker liep. Ik ben blij en dankbaar dat we het jaar op een leuke en gezellige manier hebben kunnen afsluiten. Clara heeft ons lekker verwend met haar 3-gangen kerstmenu!

Wat hebben we er samen heerlijk van gesmuld hé.

Aan de reacties te horen, is gezamenlijk eten na een inloopochtend, voor herhaling vatbaar. Ik hou het in gedachten.

Voor de één een herinnering en voor degene die het 19 december niet hebben meegekregen; woensdagmorgen **9 januari** is onze eerste inloopochtend van het nieuwe jaar.

Tot dan.

Zo aan het eind van het jaar kijken we terug, naar datgene wat voorbij is. Ieder met zijn eigen gedachten.

Datgene wat voorbij is, zijn nu herinneringen.

En ik besef, dat sommige herinneringen persoonlijk zijn.

Mooie herinneringen,

waarvan je hoopte, dat ze nooit voorbij zouden gaan.

Maar ook herinneringen aan verdrietige momenten,

herinneringen aan ziekte of verlies,

of afscheid moeten nemen van het vertrouwde,

het vanzelfsprekende.

Herinneringen.....

Ik hoop dat u vol vertrouwen het nieuwe jaar binnen stapt.

Ik wens u een mooie jaarwisseling en alle goeds voor 2013.

En ik hoop u ook in 2013 weer te ontmoeten op de inloopochtenden en themabijeenkomsten van 'de Verzoamelstee'.

Hartelijke groet,

Janna