

Noaberschap op z'n best

Op donderdagmiddag 5 september nodigde Janna Hofstede ons (Jannie Ritsema, Jan Jansen en ondergetekende) uit voor een autoritje. Dat aanbod hebben we gretig aangenomen.

De tocht ging - vanuit Thesinge - voor het grootste deel langs de Groninger kust. We reden onder andere door Oudeschip, de verdwenen dorpen Oterdum, Weiwerd en Marsum. In Marsum staat nog een kerkje en dat was te bezichtigen. Nadat we op een parkeerplaats thee hadden gedronken, gingen we dan ook de kerk in. Het bijzondere van deze kerk is dat het orgel voor in de kerk staat en niet zoals meestal op de zolder.

Daarna ging het richting Termunten. We zijn nog even op de pier van Oterdum geweest. Het was prachtig weer en heel helder, zodat je ver kon kijken. Duitsland was heel dichtbij.

In Termunten hebben we bij Landman genoten van een heerlijk lekkerbekje. Na de maaltijd zochten we de auto weer op en werd de terugreis aanvaard.

We reden o.a. over Woudbloem en Harkstede naar Meerstad. Hier hebben we wat rond gereden. 't Is nog lang niet volgebouwd, maar er staan mooie huizen en ook de woonboten zijn leuk.

Daarna zijn we nog even over Noorddijk, Zuidwolde en Ellerhuizen gereden. Hier werd even gestopt omdat je volgens Janna hier de zonsondergang zo mooi kunt zien. Ze heeft nog even een foto gemaakt. Toen ging het via Lutjewolde naar Thesinge. Tegen negenen waren we weer thuis.

We hebben erg genoten van de rit; Janna, hartstikke bedankt voor de fijne middag!

Roelie Dijkema

*Thee drinken in Marsum
(foto: Janna Hofstede)*

