

# Noaberschap werkt

**Hulp aangeboden bij het maken van werkstukken, een aanbod voor het vervoer van grote spullen. Op zoek naar een maatje voor een wekelijks tochtje op een tandem of iemand die een stompe zeis kan scherpen. Thesingers kunnen vraag en aanbod van diensten sinds een paar maanden kwijt op de pagina Noaberschap van [www.thesinge.com](http://www.thesinge.com). Het is een initiatief van de Verzoamelstee en bedoeld om het mensen gemakkelijker te maken dingen samen te doen en elkaar te helpen.**

Op een van de eerste koffieochtenden na de vakantie peilen we bij de bezoekers of deze voorziening in een behoefte voorziet.

'Wie heeft zin om morgen mee te gaan naar Termunten, een visje eten?' vraagt Janna. Zij heeft een dergelijk aanbod al een tijdje op Noaberschap staan en er hebben zich al twee gegadigden gemeld. Nu ze het in de groep gooit volgt nummer drie al snel en daarmee is de auto vol en de afspraak staat. Het is wel gemakkelijker om op zo'n aanbod in te gaan rond de koffietafel dan via e-mail, vindt men. En iets aanbieden is gemakkelijker dan om iets vragen. Daar ligt toch vaak een drempel.

## *Hoe werkt het?*

Op de pagina Noaberschap van [thesinge.com](http://thesinge.com) kun je in een paar stappen een advertentie plaatsen. Klik op 'Ik zoek' of 'Ik bied aan' en vul je gegevens en de advertentietekst in. Nog even controleren ('Bekijk') en dan kan hij op de website gezet worden ('Plaats').

Reageren op een advertentie is even eenvoudig: je klikt op de roodgezette naam die bij een advertentie staat en je krijgt een scherm van je eigen e-mailprogramma in beeld. Je kunt meteen een mailtje sturen.

Je hoeft dus geen *nerd* te zijn om via Noaberschap een klusje geklaard te krijgen, maar gewoon iets vragen aan de burens, kennissen of familie is altijd gemakkelijker. Zeker in een dorp als Thesinge. Noaberschap is daar een aanvulling op. Tenslotte ken je niet alle talenten van dorpsgenoten of weet je niet altijd wie er behoefte heeft aan jouw aanbod. Soms kan het juist prettiger zijn om een verzoek via de website te doen: mensen reageren als ze je kunnen helpen. Een direct 'nee' hoor je niet; in het ergste geval krijg je geen reactie. En als je nog niet veel mensen in het dorp kent, kan Noaberschap ook een uitkomst zijn.

## *Wat wil je er voor hebben?*

Als je gebruik maakt van iemands diensten, dan wil je daar wel iets voor geven. Maar wat is redelijk? Waar voelen beide partijen zich prettig bij?

Als je met iemand meerijsd die toch naar de bibliotheek gaat, is een bedankje voldoende.

Maar wat geef je voor grasmaaien? Vraag je iets voor een paar kleine klusjes rond het huis?

Gewoon iemand helpen zonder er iets voor terug te vragen is voor veel mensen geen enkel probleem. De waardering is vaak genoeg en als je zelf ooit eens hulp nodig hebt, staat er ook wel iemand klaar.

Als je er direct iets voor terug kunt doen, dan win je er allebei mee. Hulp bij het maken van jam in ruil voor een strak geknipe heg. In andere gevallen kan een vergoeding in geld meer op

zijn plaats zijn. Maar dan is een afspraak vooraf het beste. Dan weet je beiden waar je aan toe bent.

Een van de aanwezigen vertelt dat ze eens een kamer heeft laten behangen door een kennis. Op de vraag wat hij er voor wilde hebben, kwam het antwoord: 'bepaal jij het maar'. Ze gaf hem een bedrag, maar twijfelde achteraf of het niet te weinig was. Een van haar kinderen vond het ook niet genoeg. Ze heeft het naderhand wel rechtgebroid, maar zoiets geeft een ongemakkelijk gevoel.

In dit verband merkt iemand op dat we ook niet moeten vergeten dat er bedrijven en zelfstandigen in het dorp zijn die je kunt inschakelen. Het kost misschien iets meer, maar je weet dat het goed en professioneel gebeurt. En als er iets misgaat, kun je verhaal halen.

Bij Noaberschap is het zeker niet zo dat de ouderen alleen vragen en de jongere generatie alleen diensten aanbiedt. Zo heeft al iemand van een zeer ervaren breister geleerd hoe ze sokken moet breien. En wat die stompe zeis betreft: binnenkort is die weer zo scherp als wat, dankzij de hulp van een van de aanwezigen, die zijn hele leven al 'saaisen hoard het'.

Het uitje naar Termunten heeft inmiddels plaatsgevonden. Janna hoefde er niets voor te hebben, maar de meerijsers hebben haar op vis getrakteerd. Die vergoeding is van harte geaccepteerd.

Het verslag van dit uitje door Janna Hofstede staat op [www.thesinge.com](http://www.thesinge.com) > [verzoamelstee](#) > [themaochtenden](#).

*Aly Pepping*