

LEERHUIS VOOR HET CLUSTER

Wanneer	dinsdag 9 januari	20.00 uur	Trefpunt Thesinge
	Inleiding op het Bijbels Hebreeuws door Jan Werkman		
dinsdag 20 februari	20.00 uur		
Contact	Albert Haak (a.j.haak@ziggo.nl)		

EET MEE IN KLOOSTERSTEE

Wanneer	donderdag 11 januari en dinsdag 6 februari
Waar	Kloosterstee Ten Boer
Tijd	18.00-19.30
Kosten	5 euro p.p
Contact en aanmelden	telefonisch Aafje Mellema tel: 3023872 of Willy Westerhof tel: 3022244

Vindt u het leuk om mensen te ontmoeten en samen te eten? In dit seizoen gaat het kookclubje weer een aantal keer een smakelijke maaltijd voor u bereiden. U bent van harte welkom om aan te schuiven en gezellig mee te eten.

MEDITATIE LICHTER LEVEN

Bidden is praten met God, mediteren is luisteren naar God. Een mooie verfijning in de vertrouwde en tegelijk zo weerbarstige omgang met God in ons alledaagse leven. In de cursus Lichter Leven zullen we verschillende manieren van meditatie beoefenen. Het is dezelfde cursus als in het vorige seizoen is aangeboden. Met hulp van eenvoudige meditatieoefeningen zullen we stilstaan bij onszelf in het licht van Pasen, de glimlach van de Eeuwige. In deze werkwijze is het niet nodig om te praten over de moeilijke dingen die je in je leven tegenkomt. In de stilte en met creatieve vormen bij Psalmteksten zullen we ieder onze eigen weg gaan.

Wanneer	donderdag 11 januari, 1 februari, 1 maart
Waar	Kloosterkerk Ten Boer
Tijd	19.30 uur
Contact en begeleiding	Elisabeth Posthumus Meyjes
Aanmelden tevoren is noodzakelijk	Groeps grootte minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Bijzonderheden

Lichter Leven is een serie van bijeenkomsten waar een opbouw in zit.
Als je meedoet is het fijn als je zoveel mogelijk avonden aanwezig kunt zijn.

OP WEG NAAR PASEN

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De vieringen in de Stille Week leiden naar dit grote g]feest toe. Hoe vieren we Pasen? Op welk moment breekt het licht door? Met een groepje bedenken wat wezenlijk is in het Paasfeest, hoe in de vroege kerk Pasen gevierd werd en vervolgens hoe wij ons Paasfeest dit jaar vorm willen geven. Gaan we de hele nacht waken? Vieren we met een Paasontbijt en een wandeling met de hele gemeente de Opstanding? Wie doen ermee in de vieringen? Wanneer wordt de Paaskaars binnengebracht? De praktische vragen worden beantwoord door samen te zoeken naar praktijken in andere kerken vroeger en nu. Het evangelie staat centraal. Gezamenlijk kijken we hoe in onze gemeente dat goede nieuws het meest gevierd wil worden.

Wanneer	woensdag 17 + 31 januari, 28 februari
Waar	Kloosterstee Ten Boer
Tijd	20.00 uur
Contact	Elisabeth Posthumus Meyjes 050 5532194 of elisabethpm@kpnplanet.nl
Voraf aanmelden is wenselijk	Groepsgrootte 6 personen

PELGRIMEREN IN GRONINGEN

Pelgrimeren in Groningen bestaat uit rondwandelingen van ongeveer 8 km, incl. kerkbezoek duurt het ongeveer 3 uur. Dus geschikt voor iedereen. U krijgt gelegenheid om met deze pelgrimstochten een van de beste bewaarde geheimen te ontdekken van dit 3000 jaar oude cultuurlandschap met veel onbetaalbare cultuurhistorische schatten. Maar pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Per etappe is er informatie over cultuurhistorie, landschap en natuur, kerken en kloosters. Pelgrimeren is echter ook bezinnen, ingrijpende ervaringen verwerken en opnieuw geïnspireerd willen worden. Neem zelf iets te eten en drinken mee, horeca is niet altijd aanwezig onderweg.

Wanneer	zaterdag 3 februari
Vertrekpunt	Hendrik Westerplein Ten Boer
Tijd	09:00 uur
Route	Krewerd (NG)
Contact	Lina Mensinga tel 0503022026 of per mail linamensinga@hotmail.com

SOEP ETEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In de weken voor Pasen vanaf Aswoensdag houden we in de Kloosterkerk op woensdag avond een vesper. Dit is een korte viering waarin een psalm gelezen en gezongen wordt en een tekst centraal staat. Er is stilte, er is gebed, er is muziek. Door zo midden in de week bijeen te komen bereiden we ons voor op Pasen. Dit jaar houden we voorafgaand aan de vesper een sobere maaltijd. Iemand zorgt voor een pan soep. Er is brood bij. We zingen een lied. Delen soep en brood en vieren dat we in deze tijd bij elkaar zijn. Zo staan we door te doen stil bij de opdracht die Jezus geeft om elkaar op te zoeken en te delen wat je hebt. Ook als het weinig is.

Wanneer	woensdag 14 + 21 + 28 februari, 7 + 14 + 21 + 28 maart
Waar	Kloosterstee en Kloosterkerk
Tijd	18 tot 19 uur
Organisatie	De eerste woensdag zullen leden van de groep 'Eet mee in Kloosterstee' de soep en organisatie verzorgen. Na afloop van de maaltijd wordt afgesproken wie de week daarop de soep zal koken. We geven het stokje aan het elkaar door.