

## agenda vorming en toerusting



### Commissie Vorming en Toerusting

Margreet van Nijen  
vannijen.mt@gmail.com  
050 2308679

Elisabeth Posthumus Meyjes  
elisabethpm@kpnplanet.nl  
0505 5532194

Kees Brak  
ca.brak@ziggo.nl  
050 5425107

Tineke Werkman  
janentinekewerkman@hotmail.com  
050 5422989

Jan Huijssoon  
j.huijssoon@hetnet.nl  
0596 566291

Ineke van Zanten  
ineke@opniehof.nl  
0596 551662

---

Maandag 6 november

Lezing 500 jaar reformatie  
20.00 uur- 22.00 uur  
Trefpunt Thesinge  
Begeleiding Elisabeth Posthumus Meyjes

Luther was in 1517 ongeveer 40 jaar. Door zijn stellingen werd hij beroemd. Geert Groote de man die de beweging van de Moderne Devotie in gang zette stierf toen hij 44 was. Hij beïnvloedde Agricola, die in Aduard in het Klooster naam maakte. Ook het klooster in Thesinge stond in de traditie van de Moderne Devotie. Wat hebben al deze bewegingen met elkaar van doen. Waar liggen overeenkomsten, waar onderscheiden ze zich. Drs. Nelleke Boonstra heeft zich verdiept in de beweging van de Moderne Devotie en stuitte daarbij op Luther. Op deze avond kunnen we mogelijk lijnen trekken vanuit het verre verleden naar onze manier van geloven en kerk zijn nu.

---

Donderdag 9 november + 7 december

Meditatie Lichter Leven  
19.30 uur-21.30 uur  
Kloosterkerk Ten Boer  
Contact en Begeleiding Elisabeth Posthumus Meyjes  
Aanmelden tevoren is noodzakelijk  
Groepsgrootte minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Bidden is praten met God, mediteren is luisteren naar God. Een mooie verfijning in de vertrouwde en tegelijk zo weerbarstige omgang met God in ons alledaagse leven. In de cursus Lichter Leven zullen we verschillende manieren van meditatie beoefenen. Het is dezelfde cursus als in het vorige seizoen is aangeboden. Met hulp van eenvoudige meditatieoefeningen zullen we stilstaan bij onszelf in het licht van Pasen, de glimlach van de Eeuwige. In deze werkwijze is het niet nodig om te praten over de moeilijke dingen die je in je leven tegenkomt. In de stilte en met creatieve vormen bij Psalmteksten zullen we ieder onze eigen weg gaan. Lichter Leven is een serie van acht bijeenkomsten waar een opbouw in zit. Als je meedoet is het fijn als je zoveel mogelijk avonden aanwezig kunt zijn.

---

Dinsdag 14 november

Zingen in en tegen de tijd  
20.00 uur  
Trefpunt Stedum  
Begeleiding Elisabeth Posthumus Meyjes

We concentreren ons op liederen voor het einde van het kerkelijk jaar en de advent. In de vroege kerk duurde Advent acht weken. De gedachtenis van de gestorvenen (Allerzielen) vormde de opmaat voor de verwachting van de geboorte van het kind. Zo is er veel meer eenheid in deze periode van einde en begin dan we wellicht denken. Gedenken en verwachten.

# agenda vorming en toerusting

Woensdag 15 november

Eet mee in Kloosterstee  
18.00 tot 19.30 uur  
Locatie Kloosterstee, 18.00 tot 19.30 uur  
Kosten 5 euro p.p

Vindt u het leuk om mensen te ontmoeten en samen te eten? In het nieuwe seizoen gaat het kookclubje weer een aantal keer een smakelijke maaltijd voor u bereiden. U bent van harte welkom om aan te schuiven en gezellig mee te eten. Aanmelden in de Kloosterkerk of telefonisch bij Aafje Mellema tel: 3023872 of Willy Westerhof tel: 3022244

---

Dinsdag 21 november

Leerhuis voor het cluster  
20.00 uur  
Trefpunt Stedum  
Contact Albert Haak (a.j.haak@ziggo.nl)

Het leerhuis is bedoeld om als christenen met elkaar in gesprek te zijn over zaken die ons bezig houden. De eerste avond zal worden afgesproken wat het onderwerp voor dit seizoen zal zijn of welk boek als handvat gaat dienen voor het gesprek. We hopen hierbij theologische ondersteuning te krijgen van onze voorgangers. Op de afsluitende avond doen we in onderlinge afspraak iets 'bijzonders'.

De eerste avond van het seizoen 2017-2018 werd gehouden op 10 oktober in Ten Post.

De deelnemers uit Ten Post hadden het gesprek voorbereid. Wij staan nu kort voor de fusie van 3 gemeentes en daarmee wordt onze 'familie' als het ware uitgebreid. In de opening wordt gedacht aan de tijd die het heeft geduurd, maar dat we alles ook de tijd moeten gunnen en geven.

Als onderwerp voor deze avond is gekozen voor het hoofdstuk "Familie van God" uit een handreiking van de PKN voor bezinning en gesprek. In de gemeente hebben we elkaar niet uitgekozen, maar zijn door min of meer toevallige omstandigheden 'broers en zussen' geworden. In onze gemeente zijn we niet meer zo gewend om elkaar als broeders en zusters aan te spreken. Sommigen missen dat wel, omdat dat toch een vorm van verbondenheid geeft, bij anderen doet dat denken aan een gemeenschap met grote sociale controle. We moeten echter niet vergeten om aandacht voor elkaar te hebben. De kerk als "Familie van God" wordt steeds minder ervaren. Jezus zegt: "Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder". En ook buiten de kerkgemeente zijn er groepen en instanties waarmee je je verbonden kunt voelen en die ook de wil van God doen op het gebied van naastenliefde, vredelievendheid en/of gerechtigheid. De kerk heeft met de bijbel een extra mogelijkheid om woorden te vinden voor gevoelens en levensvragen. Op de vraag naar jouw geestelijke vader of moeder worden verschillende inspiratiebronnen genoemd, zowel personen als boeken en organisaties. Ook zou je zelf inspiratiebron kunnen of moeten zijn en daarin kun je voor je gevoel tekortschieten. Maar we mogen vertrouwen dat God wegen wijst die wij niet kunnen zien.

---

Zaterdag 25 november

Pelgrimeren in Groningen - Bedum (NG)  
9.00 uur  
Vertrek van Hendrik Westerplein Ten Boer  
Contact Lina Mensinga tel 0503022026 of mail [linamensinga@hotmail.com](mailto:linamensinga@hotmail.com)

Na het Jacobspad van Uithuizen naar Hasselt en het Kloosterpad van Drachten naar Dokkum zijn we toe aan iets nieuws, "Pelgrimeren in Groningen". Pelgrimeren in Groningen bestaat uit rondwandelingen van ongeveer 8 km, incl. kerkbezoek duurt het ongeveer 3 uur. Dus geschikt voor iedereen.

In de provincie Groningen vindt u alles wat u zoekt op het gebied van pelgrimstochten. Oorspronkelijk landschap van 3000 jaar oud, rust en stilte, 100 middeleeuwse kerken die te bezoeken zijn, 75 natuurterreinen, 90 km kustlijn, 20 borgen, 34 voormalige kloosterterreinen. U krijgt nu gelegenheid met deze pelgrimstochten een van de beste bewaarde geheimen te ontdekken van dit 3000 jaar oude cultuurlandschap met veel onbetaalbare cultuurhistorische schatten.

Maar pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Per etappe is er informatie over cultuurhistorie, landschap en natuur, kerken en kloosters. Pelgrimeren is echter ook bezinnen, ingrijpende ervaringen verwerken en opnieuw geïnspireerd willen worden. Neem zelf iets te eten en drinken mee, horeca is niet altijd aanwezig onderweg.

## agenda vorming en toerusting

Donderdag 30 november + 14 december

Uitdaging Ik geloof. Wat geloof ik eigenlijk?  
19.30 uur  
Pastorie, Hendrik Westerstraat 15, Ten Boer  
Daarna bij een van de deelnemers thuis  
Contact ds. Elisabeth Posthumus Meyjes  
Maximale groepsgrootte 10 personen

'Van jongs af aan heb ik verhalen uit de Bijbel gehoord en leuke dingen gedaan in de kerk.'  
Of 'Ik ben helemaal niet gelovig opgevoed, maar ik ben geboeid geraakt door het geloof en wil er meer van weten.'  
Of 'ik ga een keer per jaar met Kerstmis naar de kerk. Dit jaar wil ik wel eens mee bepalen hoe die dienst eruit gaat zien.'  
Of 'Ik ben op zoek naar een groepje mensen waar ik mijn vragen kan stellen zonder met te hoeven verdedigen.'

De Uitdaging is om te durven stamelen.

De Uitdaging is om samen te durven zoeken naar betekenis en inspiratie.

Inspiratie in de vieringen in de kerk.

Inspiratie in de verhalen in de Bijbel.

Inspiratie in het verkeer tussen mensen die proberen met de Bijbelverhalen te leven.

We komen om te beginnen twee keer bij elkaar. Wat vieren we met Kerst? en Hoe willen we dat vormgeven? staat deze keren centraal. Wie verder wil, kan na een nader af te spreken serie bijeenkomsten onderzoeken of zij of hij met Pasen belijdenis zou willen doen.

---

Woensdag 13 december

Filmavond  
vanaf 19.30 uur  
Trefpunt Thesinge  
Contact Kees Brak

Paterson



Paterson woont in... Paterson, New Jersey, stad van dichters, van William Carlos tot Allen Ginsberg, vandaag echter enigszins verloederd.

Hij is een dertiger en buschauffeur, en hij leidt een mooi georganiseerd leven aan de zijde van Laura, enthousiaste veelvraat van uiteenlopende projecten en ervaringen, en de Engelse bulldog Marvin. Elk vrij moment is voor zijn geheime schriftje, waarin hij eigen gedichten neerpent.

De film observeert de triomfen en tegenslagen in het dagelijkse leven, en de poëzie in de kleinste details.

De film start om 19.45 zodat er nog tijd is voor een nagesprek